

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

06 juli 2024
26^e jaargang no.11



Meditatie

De acht werken van barmhartigheid

In het Bijbelboek Mattheüs beschrijft Jezus hoe er scheiding wordt gemaakt tussen volken. Aan de ene kant de bokken en aan de andere kant de schapen. De schapen onderscheiden zich door hun werken van barmhartigheid. Jezus zegt dan:

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

In de 13 eeuw heeft Paus Innocentius er nog een zevende werk aan toegevoegd: het “begraven van de doden”. En ook paus Franciscus deed in 2015 een duit in het zakje door de “zorg voor de schepping” toe voegen als achtste werk.

De acht werken hebben weinig aan actualiteit verloren. De “hongerigen spijzen”: Volgens recente cijfers leven 280 miljoen mensen op de wereld in hongersnood. “Vreemdelingen herbergen” is een ook heel actueel thema: er zijn in deze wereld 120 miljoen mensen op de vlucht en het is in veel landen een politieke splijtzwam geworden. De “naakten kleden” gaat over gebrek: ongeveer 200.000 kinderen in Nederland leven in armoede. Het “verzorgen van de zieken” is in onze moderne samenleving uitbesteed aan professionals maar loopt tegen zijn grenzen aan, qua menskracht maar ook financieel. Mantelzorgers zijn inmiddels hard nodig om de gaten te vullen. Het “bezoeken van gevangenen” gaat over de zorg voor mensen die buiten de samenleving zijn gezet en verlangen naar menselijk contact. Het “begraven van doden” raakt aan een toenemende leegte in onze samenleving: Er zijn steeds meer mensen die sterven in eenzaamheid. De “zorg voor de schepping” is een (inter-)nationale zorg geworden door klimaatverandering en aantasting van de natuur.

De werken van barmhartigheid hangen nauw samen met een kernbegrip uit het Christendom: naastenliefde. “Geloof, hoop en liefde” maar de meeste hiervan is de liefde. Mensen leven in relatie tot elkaar. Zonder de ander is het leven leeg en betekenisloos. Wij

leven van betekenisvolle ontmoetingen waarin de ander wordt gezien als een waardevol mens. Die mens heeft soms hulp nodig en dan is het fijn als er een ander is die je belangeloos tegemoet komt om je weer of meer mens te laten voelen.

Het bijzondere van de werken van barmhartigheid is dat Jezus deze op zichzelf betreft. Hij spreekt steeds in de ik-vorm: "Ik had honger, ik had dorst, ik was een vreemdeling, ik was naakt, ik was ziek, ik zat in de gevangenis." Jezus identificeert zich met de mens in nood: hij lijkt daarmee samen te vallen. De omstanders nemen het letterlijk en vragen: "Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?"

Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?" En dan komt er een verrassend antwoord. "Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." De ontmoeting met God ontstaat dus (ook) waar de ander in nood wordt geholpen. Dit is het punt waar christelijk geloof en humanisme samenvallen. Vanuit deze samensmelting zijn ooit pastoraat en (internationaal) diaconaat ontstaan en zijn overal ter wereld door christenen ziekenhuizen, scholen en universiteiten opgericht.

Het is mooi dat we daar in het klein en in het groot aan mogen blijven werken.

Om met Oosterhuis te spreken:

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,*

*die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.*

Riekele Bijleveld



De zeven werken van barmhartigheid geschilderd door Meester van Alkmaar in 1504

Kerkdiensten

Zondag 07 juli 2024

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

mw. M. Ballast

Vrijdag 12 juli 2024 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. H. Caron

Zondag 14 juli 2024

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. C. Borgers

Zondag 21 juli 2024

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor

ds. F. Karelse

Vrijdag 26 juli 2024 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. Y. Meyer

Zondag 28 juli 2024

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

ds. C. Janssen

Dinsdag 30 juli 2024 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. J.D. Vedders-Dekker

Bloemen erediens:

07 juli: mw. L. de Croes
14 juli: mw. L. de Croes
21 juli: mw. H. van Rijnsbergen
28 juli: mw. H. van Rijnsbergen

Rooster koffieschenken zondagochtend:

07 juli: Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris
14 juli: Ria Grotenbroer, Jenny en Richard Minnen
21 juli: Fred Gerritsen, Addie en Cees van der Sluijs
28 juli: Henny Tadema, Fija en Ernst Ossewaarde

Vervoer naar de Kerkdiensten

07 juli: C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis en H. Drost
14 juli: S. Moes en H. Brinkhorst
21 juli: A. Wolff, H. Tadema en E. Ossewaarde
28 juli: L. Lettink en B. Fernhout



Overleden

Op 31 mei overleed Willemina Hoekveld - Sanderman op de leeftijd
van 89 jaar

Op 02 juni overleed Pieter Houtman op de leeftijd van 79 jaar

Op 11 juni overleed Johanna Hermina Janssen-Roesink op
de leeftijd van 95 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Diny Schutte, Ingrid Jacobi, Gerie en Harry Sietsma, Reinder en Kirsten Jacobi, mw. Mengerink, mw. Boomkamp, Joke Jansen.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden.

Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.

U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.



Bestemming Avondmaalcollecte augustus 2024

Kinderen in Gaza en Israël

De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. We zien de beelden en horen en lezen de berichten in de media.

Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen worden. Kinderen moeten op de vlucht, maar nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere levensbehoeften.

Laten we bidden voor de mensen in Gaza en Israël: "Laat haat plaats maken voor vertrouwen, en wraak voor samenwerking en zorg."

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden,
en de weg van vergeving te gaan.

Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaats maakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.

Wij bidden voor onschuldige slachtoffers,
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.

Wij bidden: maak Uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor de verhalen van allen
en allen Uw gaven delen in eenvoud en vreugde.

Namens de Diaconie
Jeannette Spoelder Sligman



Kerkbalans 2024

Deze actie loopt goed (zie website), mede als gevolg van het feit dat we dit jaar zoveel mogelijk toezeggingen hebben opgehaald. Maar toch enkele opmerkingen.

1. Enkelen hebben aangegeven dat ze vorig jaar niet hebben bijgedragen omdat de toezegging niet is opgehaald. Dat is jammer,

want u moet zich realiseren dat het aantal vrijwilligers afneemt, en dus ook de mogelijkheid om op te halen. Daarom staat er uitdrukkelijk in de uitnodiging dat u de hulp van naasten, burens of Kerkrentmeesters kunt inroepen.

2. Daar staat tegenover dat anderen de toezegging van 2023 die wel degelijk klaarlag, alsnog meegaven zodat die kan meetellen in het jaar 2024. Hulde!

3. Van enkele trouwe kerkleden hebben we zowel in 2023 als in 2024 geen toezegging ontvangen, waar ons bekend is dat ziekte een rol speelt. Wij gaan ervan uit dat die omstandigheid bij het pastoraat bekend is, en dat daar goede aandacht aan wordt besteed. Dat mag/kan in elk geval niet de reden zijn dat er niet wordt bijgedragen.

Frits Schutte, penningmeester



Verantwoording giften kerk juni

Sinds het vorige kerkblad is aan uitgangscollecten voor de kerk ontvangen € 113,67 aan contanten en € 195 aan collectebonnen. En via de bankrekening € 80. Verder € 45 van vorig jaar, dat ik de bestemming collecte kerk heb gegeven. Totaal dus € 433,67. De stand van de actie Solidariteitskas is € 2.340. We zijn dus goed op weg! Voorts een gift van € 5 via Anke de Boer. Ten slotte is een legaat ontvangen ten bedrage van € 5.000 zonder specifiek aangegeven bestemming. Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk.

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van en voor de gemeente

Vooraankondiging Startzondag 8 september 2024

Het duurt nog even maar achter de schermen zijn we al begonnen met de voorbereiding van de Startzondag. Voordat we hier verder op ingaan, misschien toch nog even iets over de Open Kerkendag op de zaterdag voorafgaand aan de Startzondag. Onlangs hebben we aangegeven dat tijdens een evaluatie is vastgesteld dat de animo hiervoor afneemt en dat we op zoek zijn naar nieuwe ideeën. Een oproep hiertoe heeft niets opgeleverd. Er is daarom besloten deze dag te combineren met de Startzondag, want daar is wel een prachtig idee voor aangedragen

Voor het slagen van deze activiteit op de Startzondag is echter wel uw hulp nodig en daarom doen we een dringend beroep op u. Wat is de bedoeling???

Startzondag is een uitermate geschikt moment om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Wie ben jij en wie ben ik? We kennen elkaar veelal van de ontmoeting in de kerk, maar waar zijn we als leden van de kerk door de week mee bezig? Waar ben je in geïnteresseerd of wat zijn je hobby's?

We willen iedereen die dat wil in de gelegenheid stellen iets van zichzelf en zijn hobby's of interesses te laten zien. Ben je een vervend verzamelaar van iets, neem dan iets van de die verzameling mee. Ben je verzot op knutselen of handwerken, dan is het leuk om te laten zien wat je zoal gemaakt hebt of aan het maken bent. Is lezen je grote hobby, neem dan een paar van je favorieten boeken mee. Reis je veel, laat dan iets zien van een mooie bestemming. Je eigen klassieke auto op het kerkplein? Wat ons betreft is niets te gek. Het gaat erom dat we met elkaar over onze interesses en hobby's in gesprek gaan en elkaar zo beter leren kennen. Oh ja, en.... als bakken je hobby is, kun je je ook aanmelden om jouw bakkunsten door ons te laten proeven bij de koffie.

Op deze manier hopen we er samen, met een gezellig koffiemoment, een eredienst en een kleine lunch, een mooie Startzondag van te maken. U/je doet toch ook mee?

Werkgroep Kerk en Samenleving.

Aukje, Driesje, Gerrit Jan, Jeannette, Marla en Hans

Regenboog

Het getik van de regen neemt af.

De donkere wolken drijven voorbij; in de opklaring breekt de zon door. Voor onze ogen verschijnt een felgekleurde boog.



Een regenboog! Nu eens zien we een deel, dan weer de hele boog, en een enkele keer zien we er zelfs twee: een dubbele boog. De regenboog verbindt hemel en aarde – en dat juist op momenten dat we daaraan het meest behoefte lijken te hebben. De regenboog geeft ons hoop en biedt ons troost.

Daarnaast inspireert de boog ons; hij bepaalt ons bij dat wat groter is dan onszelf.

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk.

Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor jaarabonnees. Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is tegenover kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.



Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van **13.00 tot 17.00 uur.**

Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 03 augustus 2024 (**voor 6 weken**) inleveren vóór 23 juli 2024. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerk.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjuijn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant (nu bij toerbeurt)

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema, **T** 0547-276368

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP/ KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 **E** deklorkkenskamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E**: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor