

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

18 januari 2025
27^e jaargang no.06



Meditatie

Onopgeefbaar verbonden?

In een eerdere meditatie heb ik het gehad over Amalek in relatie tot het Israëliisch-Palestijns conflict. Het onderwerp houdt me nog steeds bezig, en wie niet? Inmiddels heb ik het boekje *Uitverkoren volk? Bijbellezers met het oog op het Israëliisch-Palestijnse conflict* uit **2017** van de hand van emeritus prof. Walter Brueggemann (VS), bijbelwetenschapper, gelezen. Eens een fervent verdediger van de staat Israël. Onderzoek van de Bijbelse verbondsteksten, veranderingen in de politieke machtsverhoudingen in het Midden-Oosten en kennisnemen van Joodse kritiek op Israëls machtspolitiek leidden bij hem tot kritische toetsing van zijn opvattingen.

Conclusie 1: Bijbelteksten, inclusief de teksten die spreken over Israël als uitverkoren volk - mogen niet gebruikt worden om het in bezit nemen van Palestijns land door de staat Israël te legitimeren. Dan is er geen sprake van een verantwoorde theologie maar van een ideologie. Dat vond hier destijds prof. Miskotte ook al: 'je kunt best het zionisme steunen, maar Bijbelteksten geven daar geen aanleiding toe'. In de Verenigde Staten is de invloed van de pro-Israëllobby van met name de evangelicale christenen bijzonder krachtig, zowel in de kerken als in de landspolitiek. Zie Trump en de nagenoeg blanco cheque van de Verenigde Staten aan Israël!

Conclusie 2: de meerstemmigheid van Bijbelteksten is ontstaan in verschillende historische en culturele contexten. En er is natuurlijk een historische afstand tussen de Bijbelse tekst en het heden. De niet-godsdienstige politieke zionisten breken bewust met het judaïsme. Zij presenteren zich tot op de dag van vandaag als rechtmatige erfgenamen van het in de Bijbeltekst vermelde 'Joodse volk'. De mythe van de continuïteit. Dit is volgens Brueggemann een onverantwoorde simplificatie.

Conclusie 3; ook Brueggemann was verheugd over de totstandkoming van de staat Israël (14 mei 1948) na de ervaringen van de genocide Holocaust (Grieks: brandoffer) / Shoah (Hebreeuws:

catastrofe). Israël ook als belichaming van Gods uitverkoren volk. Zie Brueggemanns boek *The Land*. Maar de ontwikkeling tot immense militaire grootmacht, de sterke uitbreiding van de bezetting van Palestijns land op de Westelijke Jordaanoever (Westbank), en de enorme onverschilligheid die de staat Israël aan de dag legt over de mensenrechten van Palestijnen, hebben hem op andere gedachten gebracht. De aanspraak Gods uitverkoren volk te zijn, kan op weinig erkenning meer rekenen. De wetten in de Thora hebben dezelfde functie als de Tien Geboden (Decaloo), in het Jodendom het hart van de Thora. Maar de Universele Verklaring van de rechten van de mens (VN; 10 december 1948, dus 7 maanden later) is feitelijk een uitwerking van de visie en de creativiteit van de Decaloo: noodzakelijke regels voor het in stand houden van een menswaardige samenleving en om tot een rechtvaardige vrede te komen.

En hoe staat onze kerk nu hierin? De PKN heeft in de synode van april **2008** de nota *Het Israëliisch-Palestijnse conflict in de context van de Arabische wereld in het Midden-Oosten* behandeld. Naast een schets van de situatie in het Midden-Oosten, de hoofdlijnen van het beleid van de toenmalige SoW-kerken en nu de PKN in het Midden-Oosten en enkele theologische grondlijnen worden enkele conclusies geformuleerd voor de kerk:

- de **verbondenheid** met het **volk** Israël is **onopgeefbaar**
- internationaal (volken)recht vormt het oriëntatiepunt bij uitsteking voor de oplossing van het conflict
- het oplossen van de eerste brandende kwestie, namelijk de grenzen tussen het Israëliische en het Palestijnse territorium, moet binnen het internationaal recht uit gaan van de grenzen van 4 juli 1967 aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog (Jom Kippoer = Dag van de Vergevingen = Grote Verzoendag (!))
- over het onderwerp vluchtelingen wordt - helaas - geen conclusie getrokken anders dan dat Israël dit thema maar moet aankaarten bij de betrokken Arabische landen afzonderlijk
- de nota wijst in de richting van de twee-staten-oplossing als het meest voor de hand liggend, mits in onderling en gelijkwaardig overleg bereikt

- de internationaal erkende mensenrechten - vrijheid van godsdienst en meningsuiting tot en met het recht op ontplooiing en gezondheid - moeten worden gerespecteerd
- bruggen bouwen via het zoeken van contact en het onderhouden van communicatie, onder meer door het stimuleren van ontmoetingen over de grenzen van volk, taal, cultuur en godsdienst heen tussen Joden en Palestijnen
- politieke betrokkenheid via beleidsbeïnvloeding.

In de daarop volgende jaren werd de PKN van verschillende kanten opgeroepen om zich scherp uit te spreken tegen antisemitisme en Jodenhaat, moslimhaat en islamofobie, terreur en terroristische aanslagen, bezetting en apartheid en mensenrechtenschendingen.

In november **2020** verscheen ***Onopgeefbaar verbonden - Handreiking voor een kerk breed gesprek over Kerk en Israël***. Hierin wordt - evenals Brueggemann dat doet - (onder meer) aandacht besteed aan het verschil tussen volk, land en staat in relatie tot het verbond. Er is een gemeenschap aan wie Gods Naam in het bijzonder verbonden is. Volk Israël moet worden opgevat als een volk van alle tijden: de Bijbelse tijd, de tijden dat de Joden verspreid waren over de hele wereld (*diaspora*), en de huidige tijd waarin veel Joden zich hebben gevestigd in het land Israël. Dat volk bestaat dus al vierduizend jaar, en moet ergens kunnen wonen. Maar de bewoners die al in dit land wonen, onder wie Palestijnen, Druzen en Bedoeïenen, wonen er met gelijke rechten. Overigens was het Paulus die in de eerste eeuw deze verbondenheid van de eerste christengemeenschappen richting jodendom in het leven riep. Bij mijn weten is de omgekeerde richting door de Joden niet bewandeld.

Opgeroepen wordt hier niet alleen rond Israëlzondag, maar zondag op zondag, en in catechese en gesprekskringen, aandacht te besteden. Kortom, veel gespreksvragen waartoe gemeenten worden uitgenodigd.

En in de synode van november **2023** was ook de gespreksnotitie *Uw Koninkrijk kome - als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen* geagendeerd. Dat heeft nogal wat beroering gewekt vanwege de beperking tot Palestijnse christenen. De nota werd uitgebreid en de discussie werd voortgezet in de synode van april

2024, met als uitgangspunten hoop en toekomst, helend en verbindend, actief en contemplatief, en een concreet stappenplan.

Al dit materiaal is eenvoudig te vinden, te lezen en/of te downloaden op de website van de PKN onder Over ons / Structuur / Vergaderschema synode / Bekijk synode (datum). Met uitzondering van Brueggemann natuurlijk.

Frits Schutte



Kerkdiensten

Zondag 16 februari 2025

Hofkerk 10.00 uur

ds. Deodaat van der Boon

Vrijdag 21 februari 2025

Stoevelaar 16.00 uur

ds. J. D. Vedderts-Dekker

Zondag 23 februari 2025

Hofkerk 10.00 uur

15.30 uur Hofkids

ds. S.M. Roozenboom
mw. Hanneke Caron

Dinsdag 25 februari 2025

Herfstzon 16.00 uur

ds. J. D. Vedderts-Dekker

Zondag 02 maart 2025

Hofkerk 10.00 uur

ds. S.H. Hiemstra

Vrijdag 07 maart 2025

Stoevelaar 16.00 uur

ds. J. D. Vedderts-Dekker

Zondag 09 maart 2025 1^e zondag van de 40-dagentijd

Hofkerk 10.00 uur

mw. Margré Ballast

Woensdag 12 maart 2025 Biddag

Kerspel Goor 19.30 uur

mw. Dora Brinkhorst

Bloemen erediens

16 februari : A. Schutte
23 februari : A. Schutte
02 maart : R. Schuite
09 maart : R. Schuite

Rooster koffieschenken zondagochtend

16 februari : J. en R. Minnen, R. Grotenboer
23 februari : H. Tadema, A. Lettink, F. Gerritsen
02 maart : R. en R. Wibbelink, A. de Boer
09 maart : A. Wolff, M. Leentvaar, C. van der Sluijs

Vervoer naar de Kerkdiensten

16 februari : H. Brinkhorst, S. Moes
23 februari : F. v. Ossewaarde, H. Tadema, A. Wolff
02 maart : L. Lettink, B. Fernhout
09 maart : C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis, H. Drost



Pastoraat

Overleden

Op 20 januari overleed Marianne Braamhaar - Brinks in de leeftijd van 52 jaar.

Op 22 januari overleed Gerrit Roelofsen in de leeftijd 91 jaar.

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Gerda Voortman, mw. Bomans, mw. Schenkel, Ria Klaver, Adrie Post, Jurita Reef, Mieke Kuijper, Addie. v. d. Sluijs.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. **Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.** U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe. Werkgroep Pastoraat.

Samen aan tafel 2025

Ook dit jaar wil de kerngroep pastoraat van de Hofkerk wijkbijeenkomsten organiseren.

Samen eten blijkt een goede manier te zijn om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

We doen dat bij voorkeur bij gemeenteleden thuis, maar het kan eventueel ook in de Klokkenkamp. We denken aan een eenvoudige maaltijd met soep en brood.

De maaltijden vinden plaats tussen 3 en 14 maart in lunchtijd en/of aan het begin van de avond. De definitieve data en tijdstippen worden vastgesteld in overleg met de gastadressen.

Het gaat om maximaal 8 personen per gastadres. Onkosten voor de maaltijd worden vergoed.

Komt u ook?

De uitnodiging is niet alleen bedoeld voor de pensionado's onder ons maar ook uitdrukkelijk voor de andere leeftijdsgroepen!

Wil u aangeven of u:

- mee wilt eten?
- voorkeur heeft voor een middag- of avondmaaltijd?
- uw woonkamer of keuken wilt openstellen voor een groepsmaaltijd?
- een pan soep wilt maken?

Stuur **vóór 16 februari** een mailtje met uw reactie naar: rinnyschuite@outlook.com

U mag ook bellen: 0547-271657.

Graag ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden.



Van de voorzitter

In januari van dit jaar mocht ik opnieuw bevestigd worden als ouderling, met als speciale taak voorzitter van de kerkenraad. Een ambt dat ik met energie en vol goede zin oppak. Onze gemeente is me een inspanning waard en dat doen velen met mij, iedereen op zijn/haar eigen manier met zijn/haar eigen talenten. Maar laat ik er niet omheen draaien, er ligt een toekomst voor ons die uitdagend en complex is.

Ik zal samen met de kerkenraad mijn best doen om alle zaken m.b.t. onze gemeente in goede banen te leiden. En in gezamenlijkheid

antwoorden proberen te vinden voor de uitdagingen die voor ons liggen. Welke dat o.a. zijn?

- Hopelijk vindt de beroepingscommissie een nieuwe predikant die onze gemeente inspireert in geloven, denken en doen en als bruggenbouwer met visie en lef bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gemeente;
- Hopelijk vinden we een toekomstbestendig antwoord op de financiële uitdagingen waar wij als gemeente voor staan als gevolg van vergrijzing en ontgroening;
- Hopelijk vinden we een antwoord op de uitdaging waar het gaat om vrijwilligers die de kar willen trekken. Niet alleen ad hoc, maar ook duurzaam. Zo hopen we nog steeds op een penningmeester en een beheerder van de Klokkenkamp. Ondertussen is duidelijk dat beide functies niet langer uit onze eigen gemeente kunnen worden gevonden, maar dat we buiten onze gemeente moeten zoeken. En ook dat is nog een hele klus.....
- Hopelijk vinden we een goede samenwerkingsrelatie met de PKN-kerken in de Hof van Twente, om elkaar te inspireren, zorgen te delen en samenwerking te zoeken waar nodig;
- Hopelijk vinden we een toekomstbestendige oplossing voor het beheer van onze gebouwen, omdat wij onvoldoende geld en vrijwilligers hebben om de boel draaiende te houden.

Ik houd van duidelijkheid, dus ik zeg het maar zoals het is: het zijn meer complexe uitdagingen dan vrolijke kansen die de komende jaren op ons pad komen. Toch beschouwen wij als kerkenraad het spreekwoordelijke glas als half vol en gaan er daarom vol voor. En terwijl ik deze zin schrijf schiet me een liedje te binnen die we vroeger met het jongerenkoor zongen:

*We gaan weer verder vol van hoop de ongebaande wegen,
met onze droom op hinderloop de meeste feiten tegen.
De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen.
Een stem die klinkt door alles heen, een God niet weg te prijzen.*

En oh ja, ook moet ik vaak denken aan de legendarische uitspraak van ds. Titus Woltinge ten tijde van het conciliair proces (ergens rond

1990): We kunnen wel roepen dat het allemaal erg is, maar daarmee verandert er niets. Hij eindigde zijn overdenking toen met:

*Bloemen verwelken
Schepen vergaan
Lig niet te emmeren,
maar doe er wat aan!*

We zullen proberen u als gemeentelid periodiek op de hoogte te houden van zaken die in de kerkelijke werkgroepen en op kerkenraadsniveau spelen. In het kerkblad of op gemeente avonden. Maar mocht u nu denken:

- Hoe zit het eigenlijk met.....
- Waarom hoor ik maar niks over.....
- Ik zit met

Mailt u dan met: voorzitter@hofkerkgoor.nl en ik zorg dat u antwoord krijgt.

Met hartelijke groet, André Bouma

Nieuws van de beroepingscommissie

De fase waarin de beroepingscommissie zich momenteel bevindt, vraagt om terughoudendheid en werken in stilte. Dat is de reden dat we inhoudelijk niet veel meer kunnen vertellen dan dat het proces verloopt zoals we uitgestippeld hebben.

Wat nog wel genoemd kan worden, is dat we warme reacties kregen op de manier zoals we de vacature onder de aandacht hebben gebracht. Ook de chocolaatjes met QR-code vielen in de smaak. Van meerdere kanten werd ons succes en zegen gewenst bij de zoektocht naar een geschikte voorganger voor onze gemeente.

De beroepingscommissie vergadert vrijwel wekelijks en als voorzitter ben ik trots en dankbaar voor de inzet van de leden van de commissie. Dat deel ik graag met u.

Tot slot informeer ik u over het volgende:

Op de site van de Hofkerk vindt u onder het kopje 'Regelingen' onder meer de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers. Deze is vastgesteld op 10 september 2020 en is geldend.

In genoemde regeling vindt u ook de verschillende onderdelen die doorlopen moeten worden wanneer de gemeente op zoek is naar een nieuwe predikant. Over punt 5 t/m 7 bent u eerder al op de hoogte gesteld. Mijn advies is punt 8 t/m 12 nog eens door te nemen.

Samenvattend komt het erop neer dat de beroepingscommissie op een gegeven moment een voordracht doet aan de kerkenraad. De kerkenraad neemt vervolgens een beslissing en informeert de kandidaat. Ook gaat ze na op welke wijze deze kennis kan maken met de gemeente. Gelijkertijd stelt de kerkenraad een datum vast waarop de gemeente geïnformeerd en gehoord wordt. Daarna neemt de kerkenraad een finaal besluit.

Nu ligt dit nog in de schoot van de toekomst verborgen, maar met u hoop ik op een bevestiging van een nieuwe predikant in een feestelijke dienst.

Met vriendelijke groet, Ruurd Salverda
Voorzitter beroepingscommissie Hofkerk Goor

Uit de kerkenraad

De **Kerkenraad** heeft vergaderd op 14 januari 2025

- We hebben teruggekeken naar het afgelopen jaar: wat hield ons bezig en we keken vooruit naar 2025.
- Er was een ingekomen brief over de kerkdiensten in de Raesfelt-Ripperdazaal. Verzoek van een gemeentelid was om toch te kerken in de kerk zelf. De Kerkenraad heeft er voor gekozen om in de winter in de zaal te kerken om de energiekosten te drukken. Er is besloten om dit deze winter (nog) niet te doen, maar in de komende maanden gemeenteleden te peilen of dit bevalt. We kijken naar de kosten, en aan de hand daarvan wordt gekeken wat we in de volgende winter gaan doen.
- Er is gesproken over het rapport 'Tussen Hoop en Vrees' met betrekking tot de Klokkenkamp. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

- De werkgroepen hebben verteld waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en over de plannen de komende weken.

De Kerkenraad heeft een brief ontvangen van de familie van ds. Gerhard ter Maat: Het is op zondag 9 maart precies 50 jaar geleden dat hij werd bevestigd als predikant.

Ds. Ter Maat was van 1980-1985 predikant in onze Hofkerk. Zijn kinderen denken dat hij het erg zou kunnen waarderen als hij rondom zijn jubileum dag vanuit zijn oude gemeentes veel felicitaties zal ontvangen.

Voor wie hem wil feliciteren hierbij het adres:

Ds. Gerhard (G.H.) ter Maat Brederostraat 11 7121 VN Aalten

Namens de kerkenraad Alinda Sportel



Jaarrekening 2024 kerk

Kerkrentmeesters hebben in hun vergadering van 23 januari jl. de ontwerp jaarrekening 2024 van de kerk zijnerzijds vastgesteld. Deze is in het moderamen van 28 januari behandeld en akkoord bevonden om ter vaststelling aan te bieden aan de kerkenraad. In de tussentijd zullen controle en terinzagelegging plaatsvinden.

De **baten** verhuur en buffet lopen wat achter op vorig jaar. Daar staat tegenover dat de bijdragen levend geld zijn toegenomen door het ophalen van toezeggingen actie Kerkbalans 2024. In de overige baten zitten de opbrengst oud papier van weer meer dan € 6.500, en de verrekening met de gemeente Hof van Twente van het onderhoud van de toren.

In de incidentele baten is een legaat van € 5.000 verantwoord.

De **lasten** onderhoud kerk omvatten een dotatie van € 20.000 voor de voorziening onderhoud t.b.v. de voorziene grote post schilderwerk kerk in 2028. Pastoraat is relatief laag vanwege de vacature. Maar bij kerkelijke activiteiten is de post preekvoorzieningen dan natuurlijk

relatief hoog. Van het jongerenwerk bunker ontvangt de kerk een bijdrage van de helft van de diaconie.

Dit geheel resulteert in een fors positief resultaat verslagjaar.

Vervolgens wordt voorgesteld € 45.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve pastoraat, het legaat te bestemmen voor een upgradering van beeld & geluid, en € 3.000 toe te voegen aan de € 5.000 van de bestemmingsreserve onderzoek stichting (eerder beheer genoemd). Resteert een positief resultaat van € 693 dat aan de Algemene reserve moet worden toegevoegd.

De liquide middelen (= kas + bankrekeningen) samen met de debiteuren zijn voldoende om de verplichtingen uit bestemmingsreserves, voorzieningen en crediteuren te voldoen. De financiële situatie van de kerk is dus gezond, maar de langzame terugval in levend geld (= opbrengst Kerkbalans en financiële acties) en toenemende onderhoudslasten baren wel zorgen.

Baten	JR2024	B2024	JR2023
Verhuur gebouwen	69.452	60.000	75.892
Financiële baten	1.616	1.000	866
Bijdragen levend geld	123.097	118.400	121.431
Doorzendcollecten	200	-200	-260
Subsidies en bijdragen	37.987	43.215	58.975
Totaal baten	€ 232.352	€ 222.415	€ 256.904
Lasten			
Kerkgebouw	71.744	63.150	99.317
Overige gebouwen	10.667	15.300	15.194
Afschrijvingen	-	-	-
Pastoraat	49.604	52.300	41.568
Kerkelijke activiteiten	14.664	10.300	17.949
Bijdragen aan bovenplaatselijk	9.216	9.200	8.831
Salarissen en vergoedingen	10.781	17.800	9.726
Beheer en administratie	19.344	17.900	15.176
Financiële lasten	1.650	1.400	1.821
Afdracht collecten	200		
Totaal lasten	€ 187.870	€ 187.350	€ 209.582
Operationeel resultaat	€ 44.482	€ 35.065	€ 47.322
Incidentele baten	10.060	3.000	69.213
Incidentele lasten	-830	-3.000	-6.655
Incidentele baten en lasten	€ 9.230	€ -	€ 62.558
Resultaat verslagjaar	€ 53.712	€ 35.065	€ 109.880
Onttrekking bestemmingsres.	1.344	1.000	24.637
Onttrekking bestemmingsfondsen	1.241		1.185
Toevoeging bestemmingsres.	-55.604	-35.000	-130.797
Toevoeging bestemmingsfondsen	-		
Mutaties fondsen en reserves	€ -53.019	€ -34.000	€ -104.975
Resultaat naar Algemene reserve	€ 693	€ 1.065	€ 4.905

Tot de kerkenraadsvergadering van 11 maart * ligt een exemplaar van de volledige jaarrekening (het zgn. FRIS-document) in het kantoor ter inzage. Voor toelichting kunnen gemeenteleden zich richten tot de penningmeester:

Frits Schutte, tel. 260211

e-mail: penningmeester@hofkerkgoor.nl.

* ervan uitgaande dat dan het verslag van de controlecommissie beschikbaar is; anders wordt het 12 april.

Oikocredit

Ter informatie:

Kerkrentmeesters hebben - overigens op aanraden van de diaconie - al een aantal jaren een deelneming van € 1.400 in het fonds Oikocredit. Dat wordt door de PKN niet gezien als een belegging. Oikocredit is een coöperatieve vereniging die leningen of investeringskapitaal verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden. Het is dus een sociaal-ethische activiteit. Het rendement dat toch dividend wordt genoemd, is laag (laatste jaren 0,5%, in onze jaarrekening toegevoegd aan de renteopbrengst) om zoveel mogelijk geld in de ontwikkelingslanden te kunnen besteden. Van harte aanbevolen als privé-investering.

Frits Schutte, penningmeester

Declaraties

Het komt geregeld voor dat kerkleden iets voorschieten, bijv. bloemen voor een pastoraal bezoek. Natuurlijk kunnen die kosten worden gedeclareerd. Het zou echter prettig zijn wanneer dat niet per uitgave, maar bijv. als het totaal in een maand, wordt gedeclareerd. Elke declaratie moet immers worden geboekt en vergt een betalingshandeling. Dat doen we met plezier, maar we zullen bij gebrek aan opvolging wat de boekhouding betreft moeten overgaan op het uitbesteden. KKA is hiervoor een kandidaat. In dat geval kost in principe elke declaratie geld. Het zou dus mooi zijn als we die kosten enigszins in de hand kunnen houden. Dat vereist echter wel uw medewerking. Graag aandacht hiervoor.

Frits Schutte, penningmeester

Kerkbalans 2025

Ook dit jaar is in januari de actie Kerkbalans gehouden, met het motto **Geef vandaag voor de Hofkerk van morgen**. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Uw toezegging van de vaste vrijwillige bijdrage voor dat jaar is bepalend voor het sluitend



krijgen van de begroting, en dus voor het goed functioneren van de gemeente. Het pastoraat heeft hierbij de hoogste prioriteit. Maar ook de exploitatie van de Hofkerk en de Klokkenkamp, alsmede de verplichte bijdrage aan de classis en de landelijke afdracht aan de PKN – totaal zo'n € 11.000 – moeten gedekt zijn. De bijdrage van een lid is altijd op basis van draagkracht. Ook de wijze van betalen van het toegezegde bedrag – ineens of periodiek gespreid over het jaar – kan worden aangegeven. U kunt uw bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar bankrekening **NL 44 SNSB 0927 950 545** ten name van Protestantse gemeente Goor. Of eenmalig of periodiek laten incasseren door kerkrentmeesters, nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In januari hebben de bezorgers van Kerk Onderweg en enkele andere vrijwilligers bij **571** adressen (= pastorale eenheden) de informatie over Kerkbalans 2025 in de brievenbus gedaan, en voor een deel ook weer opgehaald. Tot dinsdag 4 februari hebben wij **351** reacties ontvangen; dit is ruim 60% van de aangeschreven kerkleden. Het totale toegezegde bedrag is nu precies **€ 87.500**. Dat betekent voor deze groep een gemiddelde van bijna **€ 250**. De begroting 2025 is gesteld op bijna € 100.000. Dat bedrag hebben we vorig jaar gehaald! Wij zijn in spannende afwachting.

Alle betrokkenen heel hartelijk dank voor de inzet ook dit jaar weer! Kerkrentmeesters en Kerkbalans team.

We laten enkele plaatjes zien over de verdeling van de bijdragen van die 351 kerkleden over de categorieën zoals aangegeven. Te lezen vanaf '12 uur'. De groep die max. € 60 op jaarbasis toezegt (= € 5 per maand; tot nu toe 113 kerkleden = 32%) komt in totaal op € 3.927 (= 4,5%). Maar de groep die meer dan € 1.200 kan/wil toezeggen (tot nu toe 9 kerkleden = bijna 2,5%), is 'goed' voor € 17.440 aan toezegging (= 20%).



Over een maand zien we verder.

Frits Schutte, penningmeester



Verantwoording

Giften - nagekomen 2024

De diaconie heeft ook de volgende giften ontvangen via:

Rinny Schuite € 30,00, Ruud Schuite € 5,00 en € 4,00

Henny en Ellen ter Balkt € 5,00 en € 10,00 voor Kerst en voor de
fruitsasjes 3 x € 10,00 en 2x € 5,00

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Namens de diaconie,

Janny Daling

Verantwoording collecten en giften januari

In de maand januari is aan collecten voor de kerk ontvangen een
bedrag van € 132,40 aan collectebonnen € 174,50 en via de bank
€ 60,00 in totaal dus € 366,90.

Aan giften is binnengekomen van mw. B € 10,00 voor de bloemen en
via Rita Wibbelink € 20,00 voor de kerk.

De eindstand van de Eindejaarscollecte bedraagt € 1.692,50.

Alle gevers natuurlijk hartelijk dank.

Frits Schutte, penningmeester



Jeugdwerk

Terugblik op 'Hofkerk Jong': Een gesprek over de kinderbijbel



Tijdens onze laatste bijeenkomst van 'Hofkerk Jong' kwamen we samen met vier jongeren die hun eigen kinderbijbel hadden meegenomen. Wat een bijzondere ontmoeting was dat! Terwijl we door de versjes en de kleurrijke afbeeldingen bladerden, kwamen er herinneringen naar boven van de verhalen die ze ooit hadden gehoord. Ze vertelden over de grote avonturen van de Bijbelse helden, zoals het scheppingsverhaal en het bijzondere verhaal van Jona in de grote vis.

Sommigen herinnerden zich nog goed wie hen vroeger uit de Bijbel las: ouders en/of opa en oma's. Maar er was ook een jongere die een eigen gekocht Bijbeltje mee had genomen. Wat hen vooral aansprak in de verhalen? Waar de één het fantastisch vond dat de verhalen kracht werd bijgezet omdat er van alles te beleven was aan kleur, voel en op puzzelgebied, was het bij een ander de helden die een rol speelden. Bijbelfiguren waarbij je, ondanks alles, op vertrouwen en moed kon rekenen. Ze vertelden over de kracht van geloof en hoe sommige verhalen hen ook nu nog raken in hun eigen leven. Tot slot heeft iedereen nog een stukje voorgelezen uit hun Bijbel. Het was een mooie bijeenkomst! De volgende ontmoeting is **zondag 16 februari om 19.00 uur in jongerenruimte 'de Bunker'**.

Taizéreis voor jongeren 15 -30 jaar 13 juli t/m 20 juli 2021

Wat is Taizé?

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden.



Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld. Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo'n vreemde

taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je ingepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Een week met ontmoetingen maar ook een week waar je de ruimte hebt om even te ontsnappen aan de drukte van alledag.

Elk jaar vertrekken we in juli met een aantal auto's met jongeren richting Taizé voor een indrukwekkende week. Al die contacten die je er opdoet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee.

Ook dit jaar gaan we in de eerste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs.





We vertrekken in de vroege ochtend zondag 13 juli en komen een week later op zondag 20 juli weer terug. Dertigplussers zijn welkom als chauffeur, tot een maximum aantal en onder voorwaarde dat ze bereid zijn hun eigen auto mee te nemen als dat nodig mocht zijn. Er is voor hen in

Taizé overigens een eigen programma, een belevenis op zich.

Kosten?

De kosten zijn € 225.- p.p. en daar zit alles in. De reis, overnachtingen, maaltijden en gezelligheid!

Info bijeenkomst?

Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig geworden? Dan kan een info avond juist iets voor je zijn. Er staat er nog één gepland. Deze is op woensdag 19 maart 2025. Stap gerust binnen (alleen of met anderen) om nog wat meer informatie te krijgen, waarna je nadien nog kan beslissen of het je wat lijkt. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en starten om 19.30 uur in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat 20 in Hengelo. Bij vragen of extra info kun je contact opnemen met:

Hanneke Caron, T: 06-21.81.32.81 of E: hannekecaron8@gmail.com



Nieuws van en voor de gemeente

Oproep-oproep-oproep

zoals bij iedere vereniging/clubhuis is ook de kerk verplicht om mensen te hebben die een reanimatie cursus in combinatie met bediening van een AED hebben gevolgd. Het is prettig als er tijdens een dienst of concert iemand is die kan handelen als dit nodig is. Hart voor Goor start weer cursussen reanimatie en leren bedienen van de AED, zodat je levens kunt redden. Goor heeft een up-to-date bestand van AED's en behoort hiermee tot de top van Nederland. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.hartvoorgoor.eu. Lijkt u dit wat, schiet dan een van de kerkrentmeesters aan of stuur een mail naar mij. jmjansen@hotmail.com .

De eventuele kosten gaan via de kerkrentmeesters. Geef u op! Hartelijke groet, Jantina Jansen, secretaris kerkrentmeesters

Lieve mensen,

Heel veel kaartjes, bezoeken en bloemen heb ik gehad tijdens mijn verblijf in het Elisabeth in Delden en ik wil jullie hier graag heel hartelijk voor bedanken. Het heeft mij erg goed gedaan. Jurita Reef.

Afscheid Johanna Buitenhuis van de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek

Met een feestelijk aangekleed kopje koffie bij haar thuis heeft Johanna Buitenhuis afscheid genomen van de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek (WEK). Tot en met eind 2024 verzorgde zij het preekrooster, al ongeveer acht jaar lang. Met veel inzet en ontelbare telefoontjes zorgde zij ervoor dat er altijd weer een voorganger was in de diensten in de Hofkerk, de Stoevelaar en in Herfstzou en bij de bid- en dankdienst voor het gewas. Ze droeg bij aan de WEK met wijsheid en een goed gevoel voor humor en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Het afgelopen jaar heeft Henny Tadema gaandeweg het stokje overgenomen van Johanna en zij zorgt nu voor het preekrooster. Groet uit de WEK, Wietske Bijker

Alpha in Delden



Vanuit de Protestantse Gemeente in Delden verzorgen we sinds kort elk voorjaar en najaar een Alpha. Bij Alpha komen we twee maanden lang wekelijks samen om te praten over de basis van het christelijk geloof en ieders persoonlijke vragen en ervaringen

daarbij.

Dit voorjaar start Alpha op **7 maart 2025**. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur en één zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur in Delden. Elke bijeenkomst begint met gezellig koffiedrinken. Daarna volgt een inleiding met eigentijds filmmateriaal en persoonlijke verhalen. De rest van de bijeenkomst gaan we in een kleine groep het gesprek aan. Bij Alpha is diversiteit normaal, we stemmen af op jouw behoefte en ieders mening mag er zijn. **Samen hebben we verrissende ontmoetingen over God, geloof en leven.**

Wil jij meedoen? Laat het weten! Of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Nodig diegene dan uit! We hebben al een mooie groep deelnemers voor de ronde van 7 maart, maar op het moment van schrijven zijn er nog een paar plekken vrij. En als we vol zijn, dan kom je als eerste op de lijst voor de volgende editie in september. Ook kun je contact zoeken met Baptistengemeente De Ark voor de Alpha's die zij verzorgen in Goor.

Petra van den Hoek [Alpha - Protestantse Gemeente Delden](#)

Kerkdienst in de Twentse streektaal,

zondag 16 maart 2025 - Ontmoetingskerk Rijssen

Maart is dialectmaand! Daarom organiseert de commissie Dialectdienst van de Ontmoetingskerk in Rijssen, op **zondag 16 maart om 19.00 uur**, weer een **dialectdienst** in de Twentse taal. Het thema van deze dienst is: **'De leefde geet d'r met striek'n'**.

Voorganger is ds. Hans Schipper uit Dalfsen en het gelegenheidskoor 'Lofleed' verleend weer haar medewerking. Iedereen (den belangstelling hef vuur de Tweantse taal) is van harte welkom in de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/PKN), Boomkamp 4 in

Rijssen (navigatie “De Giezen”). Na afloop van de dienst is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten. Wel belangstelling, maar niet in de gelegenheid om te komen? De dienst is direct (of later) te volgen via: Kerkdienstgemist.nl/Overijssel/Rijssen/Ontmoetingskerk.

Voor meer informatie over de dienst:

Herman Broeze, tel. 06-12536781 / broezeherman@gmail.com

Voedselinzameling in de 40-dagentijd.

Vanaf zondag 23 februari a.s. staan er weer kratten in de Klokkenkamp, onder de leeuwtafel, om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Wij willen ons voedsel delen met mensen die van een minimumloon moeten rondkomen.... Alle houdbare voeding is welkom, behalve vleeswaren en alcoholische dranken.

De kratten worden regelmatig geleegd en de inhoud naar de Voedselbank gebracht.

Hartelijk dank voor uw meegebrachte voeding, namens de minima én de Voedselbank!

De Diaconie.

Sacred Dance.

Met een groep van 10 á 12 personen dansen wij één keer per maand in de Klokkenkamp.

De eerstvolgende les is op woensdag 26 februari a.s. van 9.30 uur tot 11.30 uur, met tussendoor een koffie/theepauze. (kosten per les 15 euro en 1 euro voor de koffie/thee). De groep is nog niet vol, dus U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Danservaring is niet nodig. We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek. Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars.

De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie.

Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes oftewel Sacred Dance. Voor meer informatie kunt u bellen naar Dora Brinkhorst, tel. 273823 of mailen:

dorabrinkhorst@gmail.com

Open Deur, februari 2025 – Vrouw



Vrouwen luisteren, zorgen en troosten. En evengoed: vrouwen leiden, staan op en protesteren. Ieder op haar eigen manier, in haar eigen tijd en omstandigheden. In deze editie van Open Deur laten we ons inspireren en denken we na over onze plek als vrouw, als mens. We maken de reis naar binnen, en weer naar buiten. Laten we ruimte voor het verrassend nieuwe? Ruimte om zelf uit de verf te komen, en om de

ander te zien zoals zij is?

Met onder andere:

- Vrouwen die verschil maken – ieder op haar eigen manier
- Opstandig en standvastig – interview met zuster Rebecca
- Eerste vrouw in het wondere ambt – wie was Anne Zernike?
- Als het onverwachte je roept – het jawoord van Maria
- Een moeder die haar kind baart – vrouwelijke beelden voor

God

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk.

Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15,00 per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.



Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van **13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.**

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 15 maart (voor 4 weken) inleveren vóór 04 maart 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl.



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjujn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor **T** 0611293794

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema, **T**. 0547-276368

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0653828667 **r.wibbelink@gmail.com**

secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hoofstraat 72, 7471 XN Goor,

T 0647020054 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 **E** deklommenkampgoor@gmail.com

T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E**: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor