

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

12 april 2025
27^e jaargang no.08



Meditatie

Lieve lezers,

Wij als Hofkerk-kerkgangers hoorden op 23 maart jl. de overweging over Lucas 13: 1 – 9, tekst van het leesrooster. Op Facebook las ik daarna de meditatie van ds. Johan Goud, mijn broer, Remonstrants predikant in Eindhoven en Den Haag; inmiddels met emeritaat en hij was nog kortgeleden een periode interim-predikant in de Remonstrantse kerk in Hengelo (Ov.). Met zijn toestemming volgt hier wat hij schreef:

“WIJSHEID VAN DE VIJGEBOOM.

De filosoof Byung-Chul Han stelt vast (in De crisis van het narratieve) dat we mateloos veel communiceren, maar geen gemeenschappelijkheid ontwikkelen. Hij pleit voor “vertelgemeenschappen”, waarin zingevende en gemeenschap stichtende verhalen worden gelezen. Ze zijn er al, denk je dan als theoloog.

Het liturgische leesrooster gaf voor 23 maart een vreemd verhaal in Lucas 13: 1 t/m 5 op. Jezus van Nazareth wordt geconfronteerd met gruwelijke feiten. Hij hoort over een massamoord op mensen en dieren, begaan door de Romeinse landvoogd Pilatus. En over een tragisch ongeluk: een deel van de stadsmuur van Jeruzalem was ingestort, waardoor achttien mensen waren omgekomen.

Opvallend is dat Jezus niet met woede en verontwaardiging reageert. Die afschuwelijke berichten geven hem aanleiding om de mensen nóg eens tot bekering op te roepen, tot een verandering van hun denken en voelen. Het is alsof Jezus zeggen wil: dat een despoot zich despotisch gedraagt en dat een oude toren kan instorten, dat hoeft ons niet te verbazen. Laat je er niet door verwarren en uit balans brengen. Blijf je richten op wat jÓú te doen staat: keer je om in de richting van het Rijk van God. En hij voegt er een gelijkenis aan toe: Lucas 13: 6 t/m 9, de parabel van de vijgenboom die onvruchtbaar blijkt. De eigenaar van de boom wil 'm laten omhakken, maar zijn wijngaardenier maant de eigenaar geduld te hebben en nóg een jaar te wachten.

“Ik preekte daarover en ik las dit merkwaardige stukje evangelie, dat mij nooit eerder zo was opgevallen, met verbazing. Er worden geen wonderen beschreven, er staan geen verheven uitspraken van Jezus in, het biedt niets spectaculairs. Het leert ons, lezers en toehoorders (dat willen wij toch zijn in deze stille ruimte, waarin voor even ons niets anders afleidt), om af te zien van onze ó zo gerechtvaardigde verontwaardiging en van onze woedende oordelen. Het vraagt niet van je om de boze wereld je rug toe te keren en in te keren in jezelf. Het vraagt dít: concentreer je op wat jou, jouzelf, te doen staat en heb geduld. Heb een beetje vertrouwen! Die vijgenboom zál vrucht gaan dragen, vertrouw er maar op. Gods tijd zal komen, de tijd van verlossing – zo lazen we in psalm 146 – voor verdrukten, hongerigen, gevangenen en vreemdelingen. Én de tijd van ondergang voor goddelozen. Probeer daarop te wachten.”

Addie van der Sluijs-Goud



Kerkdiensten

Zondag 13 april 2025 Palmzondag

Hofkerk 10.00 uur Kinderdienst mw. Hanneke Caron
Kindernevendienst: Sandra Moes en Annigje Beltman

Maandag 14 april 2025 Vesper

Johanneskerk Diepenheim 19.30 uur

Dinsdag 15 april 2025 Vesper

Hofkerk 19.30 uur

Woensdag 16 april 2025 Vesper

Hofkerk 19.30 uur

Donderdag 17 april 2025 Witte Donderdag Avondmaal

Hofkerk 19.30 uur ds. Henk van Dijk

Vrijdag 18 april 2025 Goede Vrijdag

Stoevelaar 16.00 uur ds. J. D. Vedderts- Dekker
Hofkerk 19.30 uur ds. Henk van Dijk

Zaterdag 19 april 2025 Stille zaterdag

Hofkerk 21.00 uur ds. Henk van Dijk

Zondag 20 april 2025 Pasen

Hofkerk 10.00 uur ds. Henk van Dijk
Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 27 april

Hofkerk 10.00 uur ds. Peter Hendriks

Dinsdag 29 april 2025

Herfstzon 16.00 uur ds. J. D. Vedderts-Dekker

Vrijdag 2 mei 2025

Stoevelaar 16.00 uur

ds. A. Braakman

Zondag 4 mei 2025

Hofkerk 10.00 uur

mw. Esther Kopmels

Bloemen erediens

13 april : mw. D. Caron

20 april : mw. D. Caron

27 april : mw. J. Reef

04 mei : mw. J. Reef

Rooster koffieschenken zondagochtend

13 april : H. Tadema, L. Lettink, F. Gerritsen

20 april : W. en J. Drenthen, B. Fernhout

27 april : J. en R. Minnen, R. Grotenboer

04 mei : A. de Boer, R. en R. Wibbelink

Vervoer naar de Kerkdiensten

13 april : H. Brinkhorst, S. Moes

20 april : F. Ossewaarde, H. Tadema, A. Wolff

27 april : L. Lettink, B. Fernhout

04 mei : H. Drost, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis



Pastoraat

In memoriam: Rika Boswinkel- Boswinkel

Toen ik eens bij haar was, was ze heel duidelijk: ik ben heel gelovig maar kom nooit in de kerk. Maar al snel bleek dat de kerk wel vaak bij haar kwam, in bezoeken van gemeenteleden en ook werd regelmatig de predikant opgetrommeld als ze dacht dat ze bijna doodging. Maar dan ging ze niet. De laatste keer werd de dominee niet opgetrommeld, maar ze ging wel. Om in de hemel te komen heb je geen dominee nodig. Op 16 februari 2025 overleed Rika Boswinkel- Boswinkel. Het laatste jaar woonachtig op de Anholtskamp, maar eigenlijk haar hele leven in Elsenerbroek. Ze werd 92 jaar.



Als er iemand was die voor alles dankbaar was en dat ook liet blijken, dan was dat Rika. Niet dat ze dat deed met grootse gebaren, Rika deed dat met woorden, met gedichten, zelf op papier gezet, in een geweldig mooi handschrift.

Zo zijn er mooie teksten en verhalen bekend uit haar jeugd in Elsenerbroek, de plaats ook waar ze Johan Boswinkel leerde kennen, een buurjongen en een naamgenoot. Over de twee kinderen die hen werden geschonken: Annemie en Gerrit.

Maar ook over het sterven van Johan na een huwelijk van bijna 17 jaar. Daar sta je dan, met de zorg voor twee nog jonge kinderen en een boerderij.

Zes jaar lang heeft Rika, met alles wat ze in zich had, de boerderij voortgezet, met veel hulp van burens, familie, vrienden en kennissen. En later bleef ze, op gepaste afstand, betrokken en zie je haar vooral op de knieën in de groentetuin.

Een zeer tragische dag was de 25^e september 2023 toen Annemie stierf, daarna ging Rika zelf ook sterk achteruit. Tegen één van de zusters zei ze dat ze niet alleen tevreden was, maar ook gelukkig. Op maandag 24 februari hebben we rond Rika de gedachtenisdienst gehouden in de Klokkenkamp. Rika geloofde dat ze naar een goede plek zou gaan. Daarover spraken we en lazen we. En in dat vertrouwen hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn

Doopdienst

Er heeft zich een ouderpaar gemeld met de wens hun dochter in de viering van Pinksteren te dopen. Mochten er meer mensen zijn die een kind willen laten dopen of zelf gedoopt willen worden, dan graag een berichtje.

Ds. Dick Juijn

Overleden:

Op 17 maart overleed Gerrit Jan Hendrik Wissink in de leeftijd van 92 jr.

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken

gegaan naar de volgende personen:

Francien v.d. Sluijs, Leopold Wittich, Dinie Slots, Fija Ossewaarde
Wimke Sietsma, Ria Huis in het Veld, Hannie Kooijman
Janneke Kranenberg, Diny ten Dam en mw. Koops

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. **Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.**

U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.

Aan tafel bij Anke

Op 6 maart hebben we met z'n zessen genoten van een heerlijke lunch bij Anke de Boer.

Eerst werd er nader kennis gemaakt met elkaar, onder het genot van een kop thee of glas appelsap. Tijdens de maaltijd werden persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld en er was veel herkenning in de wederzijdse verhalen. In een veilige en vertrouwde sfeer kwamen thema's aan de orde die je normaal gesproken niet zomaar met iedereen bespreekt. Het was goed om dat met elkaar te delen. Door dat te doen kwamen we erachter dat iedereen wel iets in zijn of haar rugzak heeft. Door het te uiten ontstond er een warm gevoel van ruimte en erkenning. Een hele mooie ervaring om mee te maken, iets wat wij ook andere gemeenteleden gunnen om mee te maken. Dus mocht zich weer een 'Aan tafel' moment voordoen, maakt er dan gebruik van, onverwachts komen er mooie dingen op je pad.

Jan Hulzinga

Het gedenkboek

Zoals de meesten van u weten bevindt zich bij de hoofdingang van de Hofkerk een gedenkhoeke met kaarsen van overledenen en een gedenkboek. Het gedenkboek is losbladig en bedoeld voor nabestaanden die de herinnering aan hun geliefden levend willen houden. Op twee pagina's kunt u uw herinnering naar eigen inzicht vorm geven door middel van een tekst, tekening, gedicht, foto, rouwkaart, liturgie etc. Voor inspiratie kunt u tijdens openingsuren van het kerkgebouw, terecht bij het gedenkboek zelf. Vanuit de werkgroep pastoraat willen we onze gemeenteleden nog eens attent maken op deze mogelijkheid. Het is niet altijd bij iedereen bekend dat die bestaat. Wij proberen nabestaanden hier wel op te wijzen maar soms schiet dat er bij in. Mocht u overwegen alsnog iets in het gedenkboek te willen plaatsen laat ons dat dan weten. U kunt dan contact opnemen met Rinny Schuite: 0618253107. Als u nog in het bezit bent van een leeg blad uit het gedenkboek en u besluit om daar verder niets mee te doen, dan zien we dat blad graag terug.

Riekele Bijleveld

Diagnose kanker: hoe nu verder?

50% van alle mensen krijgt ergens in zijn leven kanker. Dat waren in 2024 130.000 nieuwe patiënten. Het is dus niet verwonderlijk dat we in het pastoraat regelmatig te maken krijgen met mensen die geraakt worden door kanker. Het is een ziekte die veel onzekerheid met zich mee brengt en emotioneel zwaar is. Kan ik worden behandeld? Hoe zwaar is die behandeling? Wat is de uitkomst? Blijft de ziekte weg? Het gesprek daarover met een patiënt is niet makkelijk. De werkgroep pastoraat gaat over dit thema onder leiding van onze pastores een bijeenkomst organiseren voor pastoraatsmedewerkers en andere belangstellenden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 mei van 14.00 tot uiterlijk 15.30 u in de Klokkenkamp. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Riekele Bijleveld

Eetgroep bij huize Bijleveld

Op 10 maart verzamelde zich rond lunchtijd een groep van 9 gemeenteleden om met elkaar onder leiding van Rinny Schuite in gesprek te gaan over wat ons als gemeenteleden van de Hofkerk zoal bezighoudt. Nadat we elk afzonderlijk hadden aangegeven hoe het met ons ging mochten we genieten van de soep die Ria Klaver voor ons had klaar gemaakt. Vervolgens zijn we aan de hand van een lijst met steekwoorden met elkaar in gesprek gegaan over de vraag welk begrip het dichtst bij onze eigen geloofsbeleving kwam. Dat leidde tot een open uitwisseling van gedachten en emoties. Ondertussen werd er ook nog eens gesmuld van de broodjes en de wraps. We sloten af met het kijken en luisteren naar het lied *Ik geloof* van Jeroen van Merwijk. We zien met voldoening terug op een waardevolle en warme bijeenkomst die ons dichter bij elkaar heeft gebracht.

Riekele Bijleveld



Diaconie

Bestemming collecte

De Avondmaal collecte van Witte Donderdag is bestemd voor Amref Health Africa, (voorheen Amref Flying Doctors) in hun strijd tegen **Meisjesbesnijdenis**. Elke 12 minuten gaat er een meisje hierdoor dood! Help hen in deze strijd.

U vindt hierover verdere informatie op : www.AmrefHealthAfrica.

U kunt ook per bank doneren : NL68ABNA0707070457

Namens de Diaconie Fred Gerritsen



Kerkenraad

Nieuws van de beroepingscommissie

Dit wordt de laatste bijdrage van de beroepingscommissie.

Inmiddels bent u op de hoogte dat onze gemeente een nieuwe predikant krijgt. Daar zijn we als commissie erg blij mee.

Zoals ook tijdens de gemeenteavond van 19 maart jl. is genoemd heeft de beroepingscommissie een positief advies uitgebracht om proponent Henk Binnekamp voor te dragen als onze nieuwe predikant. Nadat de gemeente is gehoord heeft de kerkenraad unaniem hetzelfde besloten. Wat een feestelijke avond en wat een positieve energie was er voelbaar.

De taak van de commissie wordt binnenkort beëindigd. De laatste stap die door de beroepingscommissie is gezet, is het opstellen van een eindverslag. Intussen is dat naar de kerkenraad verzonden. Tijdens de intrededienst van 15 juni aanstaande wordt de commissie officieel ontbonden.

Namens de beroepingscommissie bedank ik u hartelijk voor het vertrouwen dat u ons gegeven heeft.

Wij hopen op een fijne samenwerking en wensen Henk gezegende jaren in Hofkerk Goor maar bovenal wensen we hem de voelbare nabijheid van de Allerhoogste toe.

Hartelijke groet, Ruurd Salverda, voorzitter

Kort verslag van de gemeenteavond 19 maart 2025

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde gemeente avond in het kader van het beroepingswerk. Niet alleen qua uitkomst, maar vooral vanwege de fijne, ontspannen sfeer waarop de avond verliep. Een aantal weken voor deze avond had de beroepingscommissie 'unaniem' de heer Henk Binnekamp (proponent) voorgedragen als nieuw te beroepen predikant voor onze Hofkerkgemeente. Dit unanieme advies werd van harte overgenomen door de kerkenraad, waarna de gemeenteavond volgde.

Op deze avond deed de beroepingscommissie verslag van het gevolgde beroepingsproces. Vervolgens kreeg Henk Binnekamp de gelegenheid zichzelf en zijn partner Arnold Piek aan onze gemeente voor te stellen. Na de pauze volgende een rondje 'vraag en antwoord', waarbij de ene na de andere vraag aan Henk werd voorgelegd.

Na het 'horen' van de gemeente door middel van stemmen (100% voorstemmen, 0 onthoudingen en 0 tegenstemmen) heeft de kerkenraad zich vervolgens unaniem positief uitgesproken (en dus formeel besloten) over het uit te brengen beroep op Henk Binnekamp als onze toekomstige predikant. Het formele deel van de avond werd door onze interim consulent, ds. Henk van Dijk, afgesloten met gebed, waarna de avond informeel werd afgesloten met een hapje en drankje.

Nadat de bezwaartermijn van 5 dagen verstreken was, heeft de kerkenraad op 28 maart jl., conform ordonnantie 3.5.1., daadwerkelijk het beroep op Henk Binnekamp uitgebracht. Als hij het beroep aanvaardt, wat wij verwachten, dan zal op 15 juni aanstaande (14.00 uur

's middags) de intrededienst zijn, waarin Henk Binnekamp als predikant aan onze Hofkerkgemeente verbonden zal worden.

Zodra we meer weten, dan zult u hierover zo spoedig mogelijk via het kerkblad en de zondagse mededelingen worden geïnformeerd. Heeft u tussentijds vragen, stelde deze dan aan onze voorzitter, André Bouma: voorzitter@hofkerkgoor.nl

Uit de kerkenraad

De Kerkenraad heeft een extra vergadering gehad op dinsdag 4 maart

Hierin heeft de beroepingscommissie een positief advies uitgebracht met betrekking tot het beroepen van een nieuwe predikant: dhr. Henk Binnekamp.

De kerkenraad heeft dit advies unaniem overgenomen.

Dhr. Henk Binnekamp was kort aanwezig om zichzelf voor te stellen aan de Kerkenraad.

Er wordt een gemeenteavond gepland op 19 maart om Henk ook aan de gemeente voor te stellen.

Kerkenraadsvergadering 11 maart

- Hetty en Anke brachten verslag uit van een Ringavond bijeenkomst op 13 februari jl. Dit ging over het communicatiebeleid van de diverse gemeenten die lid zijn van de Ring. Er werd geadviseerd om een app te gebruiken om gemeenteleden snel te kunnen informeren.
- De gemeenteavond op 19 maart werd voorbereid.
- Een intrededienstcommissie is ingesteld. Deze commissie zal de intrededienst van Henk Binnekamp op 15 juni voorbereiden, samen met Henk.
- Ds. Dick Juijn zal de beroepingsbrief persoonlijk naar Henk Binnekamp in Groningen brengen.
- De WEK heeft een aantal wijzigingen in de liturgie en de brief voor gastpredikanten aangebracht.
- De Jaarrekening 2024 is gepresenteerd door Frits Schutte en vastgesteld door de Kerkenraad. Met dank aan Frits Schutte voor het vele werk!

Gemeenteavond 19 maart

Als eerste heeft de voorzitter van de beroepingscommissie: Ruurd Salverda, verslag gedaan van de gevolgde procedure en hoe de commissie tot een besluit is gekomen.

Hierna heeft Henk Binnekamp zich voorgesteld, en ook zijn partner Arnold Piek.

Na de pauze kon iedereen vragen stellen aan Henk en Arnold, waarna er door de aanwezigen werd gestemd. Er werd unaniem gestemd voor het beroepen van Henk.

Daarna trok de Kerkenraad zich terug voor een schriftelijke stemming en ook daar was het besluit unaniem.

De uitslag werd medegedeeld aan Henk, waarna de vervolprocedure werd uitgelegd aan de aanwezigen.

Er werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

Alinda Sportel, scriba



Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van

€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076**

t. n. v : “ **Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor**”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 20 x €. 0,50 “ of

“20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Met vriendelijke groet,

Ben Voerman tel. 0547-272763 ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Paascollecte 2025

Pasen is het feest van het nieuwe begin. Elke keer weer voor ieder mens. Met dat vertrouwen mogen ook jongeren het leven in.

Een deel van de opbrengst van de Paascollecte dit jaar zal als doorzendcollecte aan **Kerk in Actie** worden overgemaakt ten

behoefte van kinderen in **Oekraïne**. Iedere dag luchtalarmen, telkens weer naar de schuilkelder vluchten, bang zijn dat er een raket op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen kinderen in Oekraïne is

dit de realiteit. Kerk in Actie wil hen psychosociale hulp, een veilige plek om te spelen en eten op tafel bieden.

De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna drie jaar. En dat laat sporen na. De psychosociale gevolgen hiervan kunnen voor kinderen een leven lang doorwerken. Kinderen in Oekraïne lopen de kans op een depressie, posttraumatische stressstoornis en andere mentale problemen: “Kinderen hebben een einde aan deze oorlog nodig om te beginnen met genezing en herstel. Tot dat gebeurt, is het belangrijk om hen zo goed mogelijk veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden.”

Het andere deel willen we bestemmen voor onze eigen activiteiten: jongeren uit/in **Oekraïne** via de **vereniging Hof van Twente - Kyiv Pechersk**. Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van contacten op cultureel, economisch, educatief, medisch, sociaal, sportief en wetenschappelijk gebied tussen de bewoners van de Hof van Twente en Kyiv, en het verstrekken van humanitaire hulp ten behoeve van instellingen in de stad Kyiv. Vanwege de huidige oorlogssituatie in Oekraïne richt de hulp van de vereniging zich nu ook op andere getroffen gebieden, dit in samenwerking met o.a. Open Door Ukraine. Daarnaast ondersteunt de vereniging Oekraïense vluchtelingen in de Hof van Twente.

Alvast hartelijk dank! College van kerkrentmeesters

Uw eenmalige gift kunt u als volgt overmaken:

1. via internetbankieren, via mobiel bankieren of op het overschrijvingsformulier van uw bank.

Bankrekeningnummer: NL44 SNSB 0927 9505 45

Naam ontvanger : Protestantse gemeente Goor

Mededeling : Paascollecte 2025

2. scan de **OR-code** hiernaast met een scan app of bank-app op uw mobiele telefoon om de betaling direct via **iDeal** te regelen. **U moet het bedrag eventueel nog wel zelf aanpassen!** Het betreft hier een zgn. derdenrekening op onze naam (vanwege de QR-code), maar de betaling wordt vervolgens automatisch naar onze rekening overgeboekt.



College van kerkrentmeesters

Verantwoording

Verantwoording collecten en giften maand maart

In de maand februari (vijf diensten) is aan collecten voor de kerk ontvangen een bedrag van € 131,20, aan collectebonnen € 198,50 en via de bank € 58, in totaal dus **€ 387,70**.

Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze bijdragen aan ons kerkenwerk.

Frits Schutte, penningmeester

Jan Daling is één van de kosteren in de Hofkerk te Goor. Jan is in Goor komen wonen toen hij acht jaar was en ging toen als leerling naar de school met de Bijbel, in die tijd werd dat de school van meester Lemstra genoemd.

Jan en Janny hebben elkaar leren kennen in een restaurant in Markelo, toen de klik er één keer was, hebben ze elkaar niet meer uit het oog verloren en zijn in 1978 in de kerk in Holten getrouwd.

Jan werkte eerst bij "Stork" in Hengelo en later bij de "Eternit" in Goor waar hij 43 jaar is gebleven.

In 1993 werd het daar verplicht een speciale bril, een gehoorbeschermer, een stofmasker en een helm te dragen.

Dat werd gefaseerd ingevoerd.

Het was heel belangrijk en begrijpelijk om daar aan te voldoen. Jan en Janny hebben 3 kinderen gekregen: een zoon en twee dochters.

In alle bescheidenheid vertelt Jan dat een dochter huisarts is, de andere dochter werkt bij het ministerie en de zoon werkt bij een bekend Zweeds energiebedrijf.

Om dienstbaar te zijn voor de Kerkelijke gemeente is Jan koster geworden in de Hofkerk Goor, maar ook daarbuiten stelt hij zich behulpzaam op.

Als koster zijnde, is er altijd veel te doen. Met vier anderen zit Jan in een kostersteam.

In deze functie beginnen de voorbereidingen al de dag vóór de zondagsdienst, veelal op zaterdag liturgieën voor beeld, geluid en beamer klaar leggen. Kop en schotels, kaarsen en bloemen op tijd klaar zetten. Letten op de kleuren van de liturgische kleden, die bij het kerkelijk jaar passen.

De dag van de dienst:

De Paaskaars en diverse waxinelichtjes worden aangestoken.

Microfoon, handmicrofoon en "headset" in gereedheid brengen voor de voorganger.

Koffie zetten voor de predikant, organist en vrijwilligers. Direct na de dienst zorgen voor verse koffie in de koffiecontainer en voor de bezoekers.

Ook Janny zijn vrouw zet zich o.a. in voor allerlei werkzaamheden in de keuken samen met het Klokkenkampteam.

Ook zorgt Jan tijdens de vele concerten in de Hofkerk voor de stoelen en podium-indeling in de kerkzaal. Met het verplaatsen van de vele stoelen enz. is dit een intensief werk.

Met name het orkest en zanggroep hebben veel ruimte nodig, het is vaak passen en meten .

Ook houdt Jan zich bezig met het ontvangen van oud papier. Bij "Op Stoom" staan hiervoor grote containers, waar men tussen 1 en 5 uur 's-middags oud papier kan brengen. Per toerbeurt, met andere groepen, is men met een aantal medewerkers, hiermee bezig. Het is maar een kleine greep uit alle activiteiten.

Zich in dienst stellen van de ander, daar voelt Jan zich goed bij. Met een groep mensen samenwerken is een sociaal gebeuren, hij hoopt er nog lang mee door te mogen gaan!

Rita Wibbelink



Nieuws van en voor de gemeente

Bedankje

Beste gemeenteleden,

Hierbij bedank ik alle mensen voor de afgelopen periode door middel van kaarten en medeleven.

Met vr. groet Jenny van den Berg - jvdberg1958@kpnmail.nl

Sacred Dance.

Op woensdag 23 april a.s. van 9.30 uur – 11.30 uur gaan we weer dansen in de klokkenkamp, met tussendoor een koffie/thee pauze. (kosten 15 euro per les en 1 euro voor de koffie).

We zijn met 10 á 12 personen en er is nog ruimte in de groep.

U/jij wordt van harte uitgenodigd, om mee te dansen!

Danservaring is niet nodig! De mensen die meedoen vinden het fijn!

We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek.

Sacred dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie.

Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, oftewel "Sacred Dance".

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Dora Brinkhorst, Tel. 0547 – 273823, mailadres: dorabrinkhorst@gmail.com

Open Deur, april 2025 – Eerlijk



Eerlijk zijn, je uitspreken, je hart luchten... Het kan ons veel kosten. Maar vaak levert het ons nog meer op. En belangrijker: het levert anderen iets op. De schepping, de samenleving, de kerk. Door ons uit te spreken maken we schoon schip. We kunnen onszelf weer aankijken in de spiegel. Onze eerlijkheid zet iets in gang, een verandering, hoe klein ook. Want als het goed is, blijft het niet bij woorden: we zetten onze woorden om in daden en leven ernaar.

Met onder andere:

- * Eerlijkheid eert God, anderen en onszelf – de vrucht van eerlijkheid
- * Eerlijk en openhartig – in gesprek binnen de kerk
- * 'Die man ben jij!' Nathan raakt het hart van koning David
- * Pijnlijk eerlijk – ook Jezus sprak zich uit
- * De waarheid maakt vrij – je verhaal doen
- * Zeggen en doen – een woord is niets als wij het niet leven

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.



Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van **13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.**

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 10 mei 2025 (voor 4 weken) inleveren vóór 29 april 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk".

Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen.

Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.

Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl.



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjujn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor **T** 0611293794

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema, **T**. 0547-276368

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0653828667 **r.wibbelink@gmail.com**

secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hoofdstraat 72, 7471 XN Goor,

T 0647020054 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 **E** deklorkkenskampgoor@gmail.com

T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E**: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten:<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor